

# Loop je vrij

maak ruimte  
voor iets nieuws

6-daagse pelgrimstocht

12-17 juni 2023

Telefoon uit, horloge af, agenda gesloten. Terug naar de eenvoud. Even geen afleiding van de buitenwereld, maar volle aandacht voor jouw binnenwereld. Wat daar leeft doet ertoe!

Ervaar de kracht van ontmoeting, verbinding, verdieping en avontuur tijdens een 6 daagse pelgrimstocht op de Walk of Wisdom. Een prachtige route door een heuvelachtig landschap rondom Nijmegen. We gaan op pad met een intentie, thema of vraag. Onderweg werken we met storytelling, ervaringsgerichte oefeningen, kleine opdrachten, stilte of juist een goed gesprek.

Durf jij eerlijk te kijken naar jezelf en ben je bereid het risico te lopen van het echte in plaats van het rechte pad? Zodat je meer eigenheid en bewegingsvrijheid gaat ervaren in je leven? Ga mee naar buiten voor een reis naar binnen. Loop je vrij en maak ruimte voor iets nieuws!

**'De echte ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar het kijken het nieuwe ogen' ~ Marcel Proust**



- Datum: ma 12 t/m za 17 juni 2023
- Aantal deelnemers: 6 -10 personen
- Investering €799,- incl. welkomstpakket Walk of Wisdom, begeleiding door 2 professionele coaches, 5 overnachtingen, ontbijt en diner
- 18-22 km per dag (totaal circa 90 km)
- Startpunt Nijmegen, eindpunt in Ravenstein
- Meer info? Bel Annemieke: 06 14 13 17 57 of Jennecke 06 47 41 05 05
- Mailadres: [info@wandelnaarjezelf.nl](mailto:info@wandelnaarjezelf.nl)
- [www.wandelnaarjezelf.nl](http://www.wandelnaarjezelf.nl)



KO'AN Training  
de weg naar binnen



Wandel naar Jezelf